

DE MENS IS EEN TEMPEL

De natuur van de mens

Vlees en geest

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 1 Samuël 16: 7

2 Korinthe 4: 16 en 7: 1

Efeze 3: 16

Mattheüs 26: 41

Geest en lichaam

... de geest van uw denken... Efeze 4: 23

Romeinen 8: 16

Geest = hart = gezindheid = denken = gemoed = de mens zelf = mind (Engels)

...ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

2 Korinthe 4: 16

Lichaam en geest verbonden

1 Korinthe 3: 16, 17



De volmaakte natuur van de mens bij de schepping

Genesis 1: 26, 27, 31; 5: 1, 2



= volmaakt

Alleen, zie, dit heb ik gevonden: dat God de mens oprecht gemaakt heeft... Pred. 7: 29

... De rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders.
Mattheüs 13: 43

Een tempel voor God

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Efeze 1: 3-6

God woonde in Adam door Zijn Woord

Johannes 14: 23

Ezechiël 2: 1, 2

Handelingen 10: 44

De natuur van de mens en de zondeval

Genesis 2: 17; 3: 1-6
Genesis 3: 22-24 en 5: 5
Efeze 2: 1-3



= gedegenereerd

= zondig

Wat is zonde?

1 Johannes 3: 4, 8
 Zonde is de geest van wetteloosheid
 Efeze 2: 2
 Zonde is de geest van ongehoorzaamheid
 Jesaja 14: 12-14
 Zonde is de geest van zelfverheffing en zelfzucht
 Numeri 16: 3; Openbaring 15: 4
 Zonde is de geest van heiligheid in onszelf
 Johannes 8: 44 (KJV)
 Zonde is de geest om God te willen doden (Zijn plaats innemen)

Zondigheid is een probleem van de geest

Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam...1 Korinthe 6: 18

Romeinen 8: 7

Efeze 2: 1-3

Jeremia 17: 9

Mattheüs 15: 1-20

Een biologische erfenis

Genesis 5: 1-3

Toen Adam door de verzoeker werd benaderd, was hij vrij van de gevolgen van de zonde. Hij bezat de volkomen kracht van lichaam en geest... Heel anders was het met Jezus... Het mensdom was vierduizend jaar lang in lichaamskracht, in verstandelijke vermogens en zedelijke waarde achteruitgegaan...

JWdE 86

Een wettige erfenis

Romeinen 5: 12, 19; 6: 16 en 7: 14 Jesaja 59: 2

Het erfdeel wat de kinderen erven is zonde. Zonde heeft hen van God gescheiden.

Hoe leid ik mijn kind 562

Door de zonde van de mens had satan de heerschappij over het menselijke geslacht verkregen. *PP 48.*

Als gevolg van Adams ongehoorzaamheid is iedere mens een overtreder van de wet, verkocht onder de zonde... satan dienende. *ST 23-7-1902*

Een erfenis van vijandschap met God

Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap (haat) is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.

Romeinen 8: 7

De natuur van de mens na de zondeval



= gedegenereerd = zondig

De menselijke natuur van Jezus

Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David...

Romeinen 1: 3

Hij (God) heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees...

Romeinen 8: 3

Hebreeën 2: 14, 16-18; 5: 2

... Jezus nam de menselijke natuur op Zich toen het mensdom verzwakt was door vierduizend jaar van zonde – evenals ieder kind van Adam aanvaardde Hij de uitwerking van de grote wet der erfelijkheid.

JWdE 31

Heel anders was het met Jezus... Het mensdom was vierduizend jaar lang in lichaamskracht, in verstandelijke vermogens en zedelijke waarde achteruitgegaan...

JWdE 86

Jezus had een zondeloze geest

Johannes 1: 1, 14

Mattheüs 1: 20 en Lukas 1: 35

Johannes 3: 34

Mattheüs 3: 16

Hebreeën 1: 9; 7: 25

Jezus en de Heilige Geest

Het was de Heilige Geest en alleen de Heilige Geest, die de unieke zondeloosheid van de menselijke natuur van Jezus schiep. Er was slechts één ding waardoor de innerlijke mens van Christus verschilde van die van de zondige mens – de Heilige Geest

Jezus was volkomen afhankelijk

Johannes 5: 19, 30

Hebreeën 5: 7-9

Mattheüs 26: 36-46

Hij werd verzocht op het punt van Zijn volkomen afhankelijkheid van de Vader

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Hebreeën 4: 15

Christus op deze aarde



- Jezus was God op aarde
- Jezus nam ons menselijke vlees aan
- Jezus had een zondeloze gezindheid/karakter

De eerste en de tweede Adam

De eerste Adam is gevallen, de tweede Adam klemde Zich vast aan God en Zijn Woord onder de moeilijkste omstandigheden en Zijn geloof in de goedheid, genade en liefde van Zijn Vader wankelde geen moment. "Er staat geschreven" was Zijn verdedigingswapen en het is het zwaard des Geestes dat ieder mens moet gebruiken.

Christus na Zijn opstanding



Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam. Filippenzen 3: 21

De bekeerde mens

Wedergeboorte

Johannes 5: 24, 25 (28, 29 opstanding)

Johannes 3: 3, 16

Johannes 1: 12

2 Korinthe 5: 17

De bekeerde mens

Gerechvaardigd

1 Korinthe 6: 11

Romeinen 5: 5

1 Korinthe 3: 16

Romeinen 6: 12

De bekeerde mens

Erfzonde

Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt.

Prediker 7: 20

Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?

Spreuken 20: 9

Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen.

Psalm 19: 13

Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig.

Psalm 143: 2

Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed.

Jesaja 64: 6

Jesaja:

Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen.

Jesaja 6: 5

Daniël:

Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël...

Daniël 9: 20

Jakobus:

Want wij struikelen allen in veel opzichten.

Jakobus 3: 2

Paulus:

Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd.

1 Korinthe 4: 4

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.

1 Timotheüs 1: 15

Paulus:

Nu ben ik het echter niet meer die dit
teweegbreng, maar de zonde die in mij woont...

Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet
meer tweegg, maar de zonde die in mij woont...

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de
wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere
wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert
en mij tot gevangene maakt van de wet van de
zonde, die in mijn leden is.

Romeinen 7: 17, 20, 22, 23

Niet een van de apostelen of profeten heeft ooit
beweerd zonder zonde te zijn. Mensen die het
dichtst bij God hebben geleefd, die liever hun
leven wilden opofferen dan bewust een verkeerde
daad te begaan; mensen die door God zijn geëerd
met goddelijk licht en goddelijke kracht, hebben de
zondigheid van hun eigen natuur beleden.

LLAD 94

Waar eens enkel het karakter van God geschreven
stond, de kennis van het goede, stond nu ook het
karakter van Satan, de kennis van het kwaad
geschreven.

KV 24, 25

De gevolgen van het eten van de boom der kennis
van goed en kwaad worden openbaar in het
geestelijk leven van ieder mens. Er is in zijn natuur
een neiging naar het kwaad, een macht waaraan
hij, zo hij niet geholpen wordt, geen weerstand kan
bieden.

KV 29

De bekeerde mens



De vervloekte grond

... de aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.

Genesis 3: 17

De aardbodem is een gepaste illustratie van het menselijke hart

Jeremia 4: 3; Hosea 10: 12; Mattheüs 13: 8, 23

Een onbegrepen boodschap

Openbaring 3: 14-21



De geschiedenis van het oude Israël is een treffend voorbeeld van de ervaringen die de adventisten in het verleden hebben meegemaakt. God leidde zijn volk in de Adventbeweging, zoals Hij de Israëlieten uit Egypte leidde. Hun geloof werd door de grote teleurstelling op de proef gesteld. Dat was ook het geval met de Hebreëen aan de Rode Zee. Als zij waren blijven vertrouwen in de hand die hen in het verleden had geleid, zouden zij het heil van God hebben gezien...

Als allen die eensgezind hadden samengewerkt in 1844 de boodschap van de derde engel hadden aangenomen en haar hadden verkondigd in de kracht van de Heilige Geest, zou God hun inspanningen hebben gesteund. Een stroom van licht zou over de wereld hebben geschinen. De bewoners van de aarde zouden al jaren geleden zijn gewaarschuwd, het afsluitingwerk zou al achter de rug zijn geweest en Christus zou al terug zijn gekomen om zijn volk te verlossen.
GC 328

De geweldige boodschap van Mozes

Exodus 6: 5-8; 19: 3-6

Waar toe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen...

Galaten 3: 19

Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.

Galaten 3: 10

Alle wetten van Mozes als leermeester

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Galaten 3: 24

De geweldige waarheid van 1844

Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. (gereinigd worden)

Daniël 8: 14

...Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Openbaring 14: 12

De geest der profetie gegeven

Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, (in de geest der profetie) om dat te doen.

Galaten 3: 10

Zo is dan de wet (de geest der profetie) onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Galaten 3: 24

De leermeester brengt ons in het heilige der heiligen

Leviticus 23: 27-29

Leviticus 16: 30, 33

Maleachi 3: 1-3

Zacharia 3: 1-5, 8, 9

Openbaring 3: 14-21

Maar hoewel ze zich duidelijk bewust zijn van hun eigen onwaardigheid, zijn er geen verborgen zonden die openbaar worden. Hun zonden zijn uitgewist door het verzoenend bloed van Christus en zullen niet meer gedacht worden.

PP 171

Zoals in het laatste oordeel de zonden van de boetvaardigen uit de boeken des hemels worden uitgewist om nooit meer herinnerd te worden.

PP 322

Maar hoewel ze zich ten volle bewust zijn van hun onwaardigheid hebben ze geen verborgen zonden die ze nog moeten belijden. Hun zonden zijn al aan het oordeel onderworpen en zijn uitgewist. Daarom kunnen ze zich hun zonden niet meer voor de geest halen.

GC 439

Vergeving en uitdelging

Handelingen 2: 38
Vergeving verbonden met de vroege regen

Handelingen 3: 19
Uitdelging verbonden met de late regen

Joël 2: 15-17, 23, 25, 28, 29
Verootmoediging, herstel en late regen

Het uitdelgen van een zondige erfenis

Jesaja 52: 1-3

In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn, en naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat overblijven.

Jeremia 50: 20

De uiteindelijke verzoening is éénwording

Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Johannes 17: 21-23

De bruiloft van het Lam

Openbaring 19: 6-8
 Openbaring 3: 10-12
 Openbaring 14: 1-5

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Jesaja 60: 1, 2

De verzegelde mens



1 Johannes 4: 14-20
 Hebreëen 10: 15-17

Onsterfelijkheid bij de wederkomst

...die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Filippenzen 3: 21

**De volmaakte natuur van de mens
bij de wederkomst**



1 Korinthe 15: 50-56
